

21 dagen naderen tot God

Dag 14



Citaat

'Bid alsof alles van God afhangt en werk alsof alles van jou afhangt.'
(Augustinus)

FOCUS: JEZUS BIDt VOOR ONS
MATTEÛS 6:13 MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE

Schriftgedeelten

Mattheüs 6:6-13 / Joh 17 : 15 / psalm 34: 20 / Rom 8: 34

Bijbelstudie

De vierde persoonlijke bede is de vraag om verlost te worden van de boze. Niet alleen leert de Heer Jezus ons dit bidden, Hij bidt het zelf ook voor ons. Dat lezen we in Johannes 17. Dat heel indrukwekkende gebed dat de Heer bid vlak voordat Hij zal sterven. Het gebed waar Hij tot de Vader bidt: "Ik bid ... dat U hen bewaart voor de boze." (vers 15). Ook de Heer Jezus bidt tot de Vader dat *onze* Vader, ons verlost van de boze. Is dat niet indrukwekkend? Wat een genadig liefdevol gebed. Vooral als we lezen wanneer en hoe de Heer Jezus dat bidt. We lezen dat in Johannes 17:9-26. En als we dat lezen dan zien we daarin waarom Jezus dit vraagt. Hij vraagt het eerst in vers 11

En ik ben niet meer in de wereld maar dezen zijn in de wereld... bewaar hen in Uw Naam.

En dan zegt de Heer in vers 12:

Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen

En dan in vers 13:

Maar nu kom ik naar U toe (en vers 14) de wereld haat hen

Daarom bidt Jezus in vers 15

Ik bid U dat U hen bewaart voor de boze

Dit is zo ontroerend, dat de Heer weet dat Hij hen gaat verlaten, dat Hij ze niet langer kan bewaren, en dat Hij dan de Vader bid of onze Vader hen (en dus ook ons) wil bewaren. Precies dat wat Hij ons al leerde bidden in het Onze Vader: "Verlos ons van de boze." Ik vind het indrukwekkend om te weten dat als ik dat bid dat de Heer precies hetzelfde bidt voor mij!

Wanneer Jezus dit bidt weet Hij heel goed wat de discipelen en alle gelovigen die na hen komen te wachten staat. De vervolging, de pijn, maar ook de verleidingen, de worstelingen. Hij heeft zelf op de aarde geleefd, Hij is zelf verzocht geweest, Hij strijdt straks zelf die strijd in Getsemané. Hij gaat weg, terug naar de Vader, maar de discipelen en de gelovigen moeten nog blijven en hun taak vervullen. "Zoals de Vader mij zond, zend ik jullie", zal Hij later zeggen. Jezus weet heel goed dat ze het niet alleen kunnen, Hij heeft ze bewaard al die tijd, voor ze gebeden, ze onderwezen, ze terechtgewezen, de kritiek van Farizeeën gepareerd.. nu is het aan hen Hij weet als geen ander dat ze het nodig hebben dat God de Vader ze beschermt zodat ze niet verloren gaan. Daarom bidt Hij dat hier. Daarom leerde Hij hen dat bidden helemaal aan het begin in Matteüs 6, "Verlos ons van de boze." Hij wist dat zij de stichters zouden zijn van de kerken, van de gemeenten, dat zij zich zouden vermenigvuldigen over de hele wereld en dat zij iedereen dit gebed zouden leren bidden.

En wanneer we weten dat dit het gebed is van Jezus tot de Vader dan is Romeinen 8:34 nog indrukwekkender waar we lezen:

Wie is het die veroordeelt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

Jezus is verhoogd, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons (dit lezen we ook in Hebréeën 7:25 en 1 Johannes 2:1).

We lezen in de Bijbel dat God de Vader ons kán bewaren in de verzoeking. In 2 Petrus 2:9 staat:

dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.

Wat we leren in de Bijbel is:

1. De boze bestaat (zijn namen zijn o.a.: aanklager, oude slang, de boze, overste der wereld, overste van de macht der lucht, mensenmoordenaar, vader van de leugen)
2. De boze doet er alles aan ons verloren te laten gaan en strijdt tegen de gelovigen
3. God is onze Bevrijder en Beschermmer
4. Dit gebed speelt een rol in onze bevrijding

God is onze Bevrijder. En tegelijk leert Jezus ons in Markus 14:38

Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

En zo zijn er meer teksten die ons aansporen ons in te spannen in de geestelijke strijd.

*Wees nuchter en **waakzaam**; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. **Bied weerstand** aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.*

1 Petrus 5:9

Onthoud u van elke vorm van kwaad.

1 Tessalonicenzen 5:22

*U echter, o mens die God toebehoort, **ontvlucht** deze dingen. **Jaag** daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.*

1 Timoteüs 6:11

Het leven van een Christen is een avontuur, een strijd die we bij voorbaat al gewonnen hebben omdat in Christus meer dan overwinnaars zijn!

Op deze reis is het een samengaan van wat God in ons en voor ons doet en ons eigen willen en werken. De Bijbel leert ons: Jaag ernaar, onvlucht, vermenigvuldig je talenten, strijd de goede strijd, bid te allen tijde onder alle omstandigheden en kom voor Mijn aangezicht wees stil en weet Ik ben je God.

Het is een **balans**:

Het ene moment: De Heer zoeken, in alle rust en tijd, Hem geven wat Hem toekomt, eer en dankzegging en ontvangen wat we nodig hebben, voor Zijn aangezicht: vreugde, kracht, onderwijzing, troost, liefde, genezing, vergeving.

En dan aan de andere kant vanuit die ontmoeting opstaan in Zijn kracht gáán en werken en strijden van overwinning naar overwinning totdat Hij komt. De Heer is onze Beschermers!

Dus bid alsof alles van God afhangt en werk alsof alles van jou afhangt! Wat een bijzonder gebed is dit. Dit gebed kunnen we altijd overal bidden, als we stille tijd hebben, als we wakker liggen, als we in de auto zitten, i.p.v. weer het nieuws luisteren. En we kunnen het bidden zoals het er staat, nu wetend wat het betekent, we kunnen het ook helemaal uitbidden per regel naar de betekenis:

Onze Vader

Heer dank Uw wel, dat ik U mijn Vader mag noemen, dat U mijn Vader bent, U die de Schepper bent van hemel en aarde. Vader dank U wel dat U ónze Vader bent dat ik deel mag zijn van Uw volk, familie wereldwijd en hier plaatselijk. Dat ik broers en zussen heb, help mij een goede broer of zus te zijn.

Die in de hemel zijt

Vader wat bijzonder, U bent in de hemel hoog verheven boven alle macht en kracht en ik mag U zo maar naderen, dank U wel voor dat voorrecht.

Uw Naam worde geheiligd

Dat uw naam geheiligd wordt vandaag in mijn leven zoals in de hemel, in mijn doen, in mijn denken. En dat U Uw Naam heiligt door uw volk en alle afgedwaalden te verzamelen (Ezechiël 36:23). Dank U dat U ze een nieuw hart geeft en hen reinigt van al hun zonden en een afkeer geeft van hun zonden en een verlangen om Uw wil te doen en die lief te hebben.

Uw Koninkrijk kome:

Kom met Uw koninkrijk in mijn leven in mijn hart en in deze wereld Heer!
Regeer in mij. En ik bid of ik zing met de woorden van het lied:
"Regeer in mij met al uw kracht met Regeer in mij met al uw kracht
In mijn mooiste droom,
In mijn zwartste nacht.
Er is één ding dat ik U vraag:
O Heer, regeer in mij vandaag.
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk
Als een spiegel zijn van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand."

Uw wil geschiedde

Uw wil geschiedde Heer, straks Heer op mijn werk, alleen achter mijn computer, op school, in dat overleg, in dat gesprek, in mijn autorijden.. in mijn denken en in mijn spreken.

Geef ons heden ons dagelijks brood

Heer, voorzie in wat ik nodig heb vandaag om Uw wil te doen, energie, eten, iemand die me helpt...

Vergeef ons onze zonden

Heer vergeef me mijn zonden en de schade die mijn zonden hebben gedaan. Vergeef me Heer als ik ... Openbaar mij als ik nog iets moet belijden of als ik nog iemand moet vergeven. Ik vergeef...

Ook kun je hier een lied zeggen of zingen zoals: "Create in me a clean heart", of: "Maak mij rein voor U".

Leid ons niet verzoeking

Heer, geef me overwinning over de zonden, vandaag bid ik dat voor mezelf, voor mijn geliefden, voor ons als gemeente.

Verlos ons van de boze

Heer bescherm mij en mijn geliefden en mijn gemeente tegen aanvallen van satan, laat ons sterk blijven, volharden in vreugde totdat U komt.

Dit is slechts een voorbeeld van hoe je het Onze Vader kunt bidden voor jezelf. Jezus gaf ons het patroon waarin alles is vervat, wat een rijkdom is dat.

TOEPASSING: Vandaag wil ik God danken voor Zijn woord. Ik heb geleerd dat er zo veel rijkdom in Zijn Woord is, dat het me doet verlangen naar meer. Het is onroerend om te mogen ontdekken hoe Jezus de zorg voor ons overdroeg aan de Vader.

TOEWIJDING: Onze Vader, dank U wel dat U ons deze woorden leert bidden. Dank U wel Heer Jezus dat U dezelfde woorden voor ons bad: "Bewaar hen voor de boze." Wat een genade, U bent goed!

VRAGEN

- 01** Wanneer je zo het Onze Vader bidt of leest wat heb je dan geleerd de afgelopen periode?
- 02** Heeft het Onze Vader voor jou een andere betekenis gekregen?
- 03** Zo ja, kun je zeggen op welke manier het nu anders is? Welke betekenis het heeft gekregen?
- 04** Zou je dat ook willen mailen naar info@ecderivier.nl zodat het een gezamenlijke ontdekkingsreis is waarin we van elkaar en met elkaar leren?