

21 dagen naderen tot God

Dag 16



Citaat

“De enige authentieke manier van vasten, is een vasten waarbij een geestelijke aanval op onze eigen zonden is inbegrepen.

Voor welk ander doel we ook vasten,

we moeten vasten voor onze eigen heiligheid.

Het is onmogelijk om authentiek te vasten terwijl je bewust in zonden leeft.”

(John Piper)

FOCUS: VASTEN EN GODS GERECHTIGHEID

JESAJA 58:4 VAST NIET ZOALS HEDEN ALS U UW STEM WILT LATEN HOREN IN DE HOOGTE

Schriftgedeelten

Jesaja 58:1-14 / Amos 5:21-24

Bijbelstudie

Vandaag starten we in een nieuw Bijbelgedeelte: Jesaja 58. Het is één van de twee teksten die het fundament zijn geweest bij de oprichting van EC De Rivier. De andere tekst is Jakobus 1:27. We hadden als Rivier één verlangen: geen kerk zijn van, door en voor Christenen, maar een verschil maken in deze wereld. Deze gedeelten leerden ons juist dat. De lezing in Jesaja gaat bovendien over vasten.

Het begint met de vraag van het volk Israël aan God: *“Waarom vasten wij, als U het toch niet ziet, waarom kwellen wij onze ziel, als U het toch niet weet?”* (vers 3).

En God antwoordt dan: *“Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en beult u al uw arbeiders af. Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte.”* (vers 3-4).

De Heer zegt hier eigenlijk: terwijl je vast en de juiste *religieuze* dingen doet, blijf je doorgaan met de *verkeerde* dingen te doen in het dagelijkse leven. Zo wordt je stem niet gehoord in de hemel. Hier klinkt dezelfde boodschap van God als in Amos 5:21-24. Religieuze bijeenkomsten en daden betekenen niets voor God als ze niet gepaard gaan met een stijl van leven die daar bij past.

Een periode van vasten heeft dan ook alles te maken met inkeer, luisteren naar God, afstemmen op Zijn wil, stil staan en opnieuw je leven en geestelijk leven onder loep nemen. Een vastenperiode is volgens de Bijbel een periode waarin je tijdelijk andere dingen loslaat - eten, tijdverdrijf - om God te zoeken en je leven op Zijn wil af te stemmen. Om te resetten.

Vandaag lezen we: het is de wil van God dat we samenkomen, dat we vasten, maar het heeft alleen betekenis als ons leven van maandag tot en met zaterdag in overeenstemming is met de wil van God die wij eren en dienen met onze mond.

Het gaat erom dat we menen wat we bidden: Laat Úw wil geschieden in mijn leven, in mijn tijd in mijn financiën. Daar horen keuzes bij. Recht doen, aan God en aan anderen.

Soms kan ons hart vet raken, verhard raken van alle nood en ellende en trekken we ons terug in onze geriefelijke levensstijl. Maar in een periode waarin we God zoeken, kunnen we opnieuw geraakt worden door Zijn hart: voor de nood van mensen. Hieronder deel ik een aantal liederen met jullie die daarvan zingen. 'Schrijvers van Gerechtigheid' is een muziekgroep die muziek maakt over deze Bijbelse gerechtigheid. Onderaan de overdenking vind je twee liedteksten van hen. Daarnaast kennen we allemaal het lied uit de Opwekkingsbundel, nr. 471.

*"Heer raak mijn hart aan, maak mij bereid, Uw pijn te voelen om wie er lijdt,
Uw tranen te huilen, bewogen te zijn, o kom raak mijn hart aan, Heer, maak mij bereid."*

En een mooi Engels lied is: 'God of Justice'. In de versie horend bij deze link staan mooie beelden bij dit lied: <https://www.youtube.com/watch?v=b3NeIRb1LY4>

Misschien vind je het fijn om deze liederen te luisteren of te zingen om jezelf weer af te stemmen op het hart van God.

TOEPASSING: We mogen leren dat onze gebeden en ons vasten overeen horen te komen met onze daden, onze dagelijkse keuzes. Omdat onze gebeden, ons vasten en onze samenkomsten voor God anders geen betekenis hebben.

TOEWIJDING: Onze Vader, dank U wel dat U ons zo duidelijk in Uw Woord leert wat Uw Wil is. Dat U ons niet in het ongewisse laat. Dank U wel dat wij steeds weer nieuwe dingen mogen leren. Ik wil mijn dagelijks leven in harmonie laten zijn met mijn zingen, mijn bidden, mijn belijden en mijn vasten.

VRAGEN:

- 01** Is er wel eens verschil in wat jij zondag zingt en wat je doordeweeks doet?
(Hier is mijn hart Heer, hier is mijn leven Heer/ U bent genoeg voor mij etc.?)
- 02** Als dat zo is kan je dan een manier bedenken om daar meer eenheid in te gaan vinden?
- 03** Vraag de Heilige Geest wat Hij je wil openbaren over deze studie, wat Hij persoonlijk tegen je wil zeggen.

Hieronder vind je nog 2 liedteksten van 'Schrijvers der Gerechtigheid'.

MAAK ONS HART ONRUSTIG (805)

Stichting Opwekking

<https://www.youtube.com/watch?v=uHTyq8SMmLE>

Maak ons hart onrustig, God,
Dat het ontevreden klopt.
Als we mooie leugens horen
En gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
Weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
Om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Ga het onze kracht te boven,
Laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk
Tot in alle eeuwigheid.

WAT GAAN WE NU DOEN?

Schrijvers van Gerechtigheid

<https://www.youtube.com/watch?v=lodVrCGwxOk&t=29s>

Wat gaan we nu doen?
Al die mooie woorden,
alles wat we zingen -
menen we het echt?

Waar gaan we naartoe?
Doen we wat we hoorden?
Gaan we nu beginnen?
Doen we wat God zegt?

God gaat met ons mee.
God gaat met ons mee.

Wat gaan we nu doen?
God geeft ons zijn zegen.
Jezus gaf zijn leven.
En wat geven wij?

Waar gaan we naartoe?
Durven we te delen?
Lijken wij op Jezus?
Doen we net als Hij?

God gaat met ons mee.
God gaat met ons mee.

Wat gaan we nu doen?
Al die mooie woorden,
alles wat we zingen -
menen we het echt?

Waar gaan we naartoe?
Doen we wat we hoorden?
Gaan we nu beginnen?
Doen we wat God zegt?

God gaat met ons mee.
God gaat met ons mee.