

21 dagen naderen tot God

Dag 17

21
Nader tot God...

Citaat

*'Wie een geringe onderdrukt, smaadt diens Maker,
maar wie zich over een arme ontfermt, eert God'*

(Spreuken 14:32)

FOCUS: GEVEN, BIDDEN, VASTEN IN GODS KONINKRIJK

Jesaja 58:10-11 Als u uw hart opent voor de hongerigen dan...

zal de Heer U voortdurend leiden en U verzadigen.

Schriftgedeelten

Jesaja 58:1-14 / Jacobus 2:14-17 / Spreuken 14:32

Bijbelstudie

Vandaag lezen we verder in Jesaja 58. Vanaf deze vers 6 zegt de Heer hoe een vasten naar Zijn wil er wél uitziet:

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt.

Jesaja 58:6-7

Echt vasten dat God eert, gaat samen met: *boeien van goddeloosheid losmaken, onderdrukten vrijlaten, brood geven aan wie honger lijdt, ellendige en ontheemde mensen een thuis bieden, een naakte kleden, omzien naar je broeders en zusters.*

Jakobus zegt in zijn brief dat geloof zonder omzien naar mensen in nood een 'dood geloof' is:

Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?

Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.

Jacobus 2:14-17

Weet je nog dat Jezus in Mattheüs 6 in zijn preek een drieslag maakt: *Wanneer je geeft... Wanneer je bidt... Wanneer je vast...* Deze drie horen onlosmakelijk bij elkaar. Geven noemt Jezus: een liefdegave. We kennen allemaal het verhaal van de weduwe, die haar laatste 2 muntjes gaf. Heb je er wel eens bij stil gestaan dat ze er ook één had kunnen geven?

Ik ben altijd onder indruk als ik verhalen lees over de eerste christenen die leefden in grote armoede en die vastten van hun dagelijks eten, het beetje eten dat ze hadden, zodat ze hun broeders / zusters de volgende dag ook eten konden geven... Dat is nog eens delen! Of de vrouw die een aantal sponsorkinderen ondersteunde in het buitenland. Toen de directeur haar opzocht vanwege haar jarenlange steun, bleek ze in een klein appartement te wonen, en geen elektriciteit te gebruiken zodat ze meer kinderen kon sponsoren.

Onze dagen van vasten laten ook zien dat we met veel minder toe kunnen dan we doorgaans gebruiken. Sommige mensen laten weten dat ze per week tientallen euro's over houden met het vasten. Anderen worden bepaald bij onze overdadige gewoonten en staan meer stil bij de honger en het tekort in grote delen van de wereld. Dit kan ons allemaal extra motiveren om te doen wat God wil: echte eredienst voor God, echte aanbidding is omzien naar mensen in nood. Dat kan met geld, met tijd met aandacht en gebed. Er is een lied dat daar over zingt als een gebed: "Deel door ons Uw liefde uit", je vindt de tekst en de link onderaan deze overdenking.

TOEPASSING: We leren dat bidden en vasten en geven bij elkaar horen. We zijn geroepen vrijgevig te zijn zoals onze hemelse Vader vrijgevig is. Meer en meer op onze Vader gaan lijken, daar gaan we voor!

TOEWIJDING: Onze Vader in de hemel ik bid dat Uw wil geschiedt in mijn leven, in mijn tijd, mijn aandacht, in mijn geld. U leert ons omzien naar de armen. Onze Vader, dank U wel dat U ons zo duidelijk in Uw Woord leert wat Uw Wil is, dat wij U zo leren eren en aanbidden.

VRAGEN:

- 01 Wat als je nu je salaris doorbetaald kreeg als je niet naar je werk ging en daarbovenop nog eens een flinke erfenis. Wat zou je dan voor Gods Koninkrijk willen gaan doen met die tijd en met dat geld?
- 02 Hoe wil God zegenen als zijn volk zo leeft? Lees Jesaja 58 vers 9-12.

Hieronder vind je de liedtekst Opwekking 601 'Deel door ons uw liefde uit'

Songtekst Deel door ons Uw liefde uit

<https://www.youtube.com/watch?v=iz8sSLEUqCI>

*Deel door ons Uw liefde uit
Aan wie honger heeft en pijn.
Laat ons waar verdeeldheid is
Uw vredestichters zijn.
Ons verlangen is alleen,
Heer, maar ons hart bereid,
Dat door heel ons leven heen
Uw liefde wordt verspreid.*

*Deel door mij uw liefde uit
Aan een medemens die lijdt
Lees mij meer vervuld te zijn
Met Uw bewogenheid.
Mijn verlangen is alleen,
Heer maak mijn hart bereid,
Dat door heel mijn leven heen
Uw liefde wordt verspreid.*

*Openbaar Uw koninkrijk
Aan wie zoekt, aan arm en rijk.
Giet een stroom van liefde uit,
Dat in ons en door ons, o Jezus,
Uw liefde wordt verspreid!*

*Deel door ons uw liefde uit
Tot de einden van de aard.
Dat zich waar de dood nu heerst
Nieuw leven openbaart.
Maak ons als Uw werkers klaar
En sterk tegen de strijd,
Tot wij mogen oogsten waar
Uw liefde wordt verspreid.*

*Openbaar Uw koninkrijk
Aan wie zoekt, aan arm en rijk.
Giet een stroom van liefde uit,
Dat in ons en door ons, o Jezus,
Uw liefde wordt verspreid*

Bron: [Musixmatch](#)