

21 dagen naderen tot God

Dag 10



Citaat

'We moeten bidden met onze ogen gericht op God, niet op onze problemen'
(Oswald Chambers)

FOCUS: GODS WIL – WERELDWIJD EN IN MIJN EIGEN LEVEN
MATTEÛS 6:10 UW WIL GESCHIEDE

Schriftgedeelten

Matteüs 6:6-13 / 1 Timoteüs 2:4 / Matteüs 26:39 / Galaten 2:20 / Lucas 9:23-24 / Galaten 1:4 / Romeinen 12:1-2 / 1 Petrus 2:9

Bijbelstudie

Vandaag kijken we naar de regel: "Uw wil geschiede...". Ook deze regel heeft dezelfde werkwoordsvorm die 2 betekenissen kan hebben: 1. Een vraag dat God zijn wil laat geschieden op aarde zoals in de hemel en 2. Een verklaring dat wij Zijn wil in en door ons laten geschieden.

Wanneer we bidden: "Uw wil geschiede...", dan past dat helemaal in het gebed zoals we dat tot nu toe baden.

1. Wanneer we bidden dat Gods wil geschiede door Zijn ingrijpen dan bidden we dat Zijn plan met de wereld in werking wordt gezet. Zijn plan om Zijn volk te verzamelen door bekering en heiliging om Zijn wil te doen. Want Zijn wil is dat iedereen gered wordt. In de Bijbel lezen over God, *Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen* (1 Timoteüs 2:4).
2. Wanneer we bidden: 'Uw wil geschiede', is dat ook een belijdenis dat we er naar verlangen dat Zijn Wil geschiedt in ons leven. Zo verstaan is dit gebed een overgave, overgave van onze eigen wil aan Zijn wil. Zoals Jezus dat bad in Getsémané met dezelfde woorden.

'Niet mijn wil maar Uw wil geschiede' (Matteüs 26:39).

En zoals Paulus zegt: *En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij* (Galaten 2:20).

En zoals Jezus leert:

Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden (Lucas 9:23,24).

Wanneer we dit bidden dan gaan we ons leven aan de Hand van de Heer, onder Zijn leiding. Zoals Amos 3:3 leert, je kan alleen dezelfde kant opgaan als je het over de richting en de route eens bent. En de motivatie tot deze overgave is liefde vóór God en dankbaarheid áán God de Vader, de Heilige,

de Koning. Uit die liefde vloeit het verlangen voort Zijn Wil te doen! De overgave is een gevolg van onze liefde voor Hem.

Wat leren we in de Bijbel concreet over Gods wil voor ons?

Gods wil voor mij met betrekking tot de wereld.

Lees de tekst hieronder en zeg of schrijf het in eigen woorden.

Galaten 1:4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.

Wat is Gods wil voor jou met betrekking tot je lichaam? Lees de tekst hieronder en zeg of schrijf het in eigen woorden.

Romeinen 12:1-2 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Samenvattend: De zin 'Uw wil geschiede', leert ons:

1. **Heilshistorisch breed bidden**, het grote perspectief zien: God wil dat iedereen gered wordt. Hij zet een heilig volk voor Zichzelf apart. 1 Petrus 2:9 brengt dit heel duidelijk onder woorden: *Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,*
2. **Persoonlijk bidden**: Mijn overgave aan de Heer, mijn wil neerleggen om Zijn wil te volgen in alle aspecten van mijn leven. Om heilig en God welbehaaglijk, niet wereldgelijkvormig te leven (Romeinen 12:1).

TOEPASSING: Dit gebed leert ons in deze eerste 4 zinnen, om niet zomaar naar God te rennen, zijn troonzaal binnen te gaan met een lijst vol verzoeken. Wanneer we Hem naderen als Vader dan aanbidden wij Hem eerst door Hem te eren, prijzen, heiligen, we erkennen dat Hij Heer en Koning is en dat Zijn Koninkrijk komt en we leggen onze eigen wil neer om Zijn wil te doen.

TOEWIJDING: Onze Vader, vandaag bid ik U, Uw wil geschiede. Maak Uw volk één, red uw kinderen, ver weg en dichtbij. Dit bidden we ook voor onze kinderen, familie en vrienden. Heer, Red hen, roep ze en geef ze een nieuw hart, laat Uw wil in hen geschieden!

En Heer laat Uw wil in mij geschieden. Help mij Uw wil te kennen, te groeien in die kennis, Uw wil te doen en mijn eigen wil te laten zwijgen. Help mij om zo te leven op mijn werk, thuis, op school, in uw gemeente en waar ik ook ga.