

# 21 dagen naderen tot God

## Dag 11

21  
Nader tot God...

### *Citaat*

*'We moeten Gods aangezicht zoeken voordat we Zijn Hand zoeken, zijn aanwezigheid meer dan zijn gaven'*

*(Joaynn)*

FOCUS: DAGELIJKE GEBEDEN IN KONINKRIJKS PERSPECTIEF  
MATTEÛS 6:11 GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD

### Schriftgedeelten

Mattheüs 6:6-13 / 2 Korintiërs 9:8 / Joh 15: 16 / Markus 16: 15-20

### Bijbelstudie

Vandaag leren we bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. Een gebed om voorziening van lichamelijke behoefte. Brood staat voor voedsel, voor eten en drinken. Dat wat nodig is om in leven te blijven. Het herinnert ons aan het 'manna' uit de woestijn, waar het volk dagelijks afhankelijk was van het manna dat uit de hemel kwam. Dit gebed leert ons van de Heer te verwachten wat we nodig hebben om in leven te blijven. In onze maatschappij hebben de meesten van ons geen echte honger gelukkig. Wanneer je wel honger hebt dan hoef je niet herinnerd te worden om te bidden. Wij lopen gevaar te vallen in de verleiding om te denken dat we het allemaal zelf goed geregeld hebben, wanneer alles lekker loopt. Maar was het niet de Heer zelf die ons het leven gaf en die ons de adem inblies en die ons zo vaal gehoord en gespaard heeft? Zonder Hem kunnen we niets zegt de Heer Jezus. Ook dit gebed om 'brood' staat niet op zichzelf, het staat hier niet voor niets pas na de vorige vier regels. Het staan in de context van het geheel: Gods kinderen zijn geroepen, Zijn Naam te heiligen, Zijn Koninkrijk te laten bouwen in en door hun leven en Zijn wil te doen. Om dit te kunnen doen, hebben zij nodig dat God hen voorziet in wat daarvoor nodig is. Jezus zegt het zo in Joh 15: 16 *Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, **opdat** wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.*

Hier is het vragen aan de Vader gericht op het vrucht dragen. Omdat je vrucht wil dragen, bid je de Vader om de dingen die je daarvoor nodig hebt. Dat leert ons bidden voor onze noden in Koninkrijks perspectief. Om Gods Naam te kunnen heiligen, om Zijn Koninkrijk te laten manifesteren, om Zijn wil te doen, is het nodig dat we voorzien worden in die noden. Zo kun je bidden bijv. in geval van ziekten:

Heer wilt U die persoon genezen, zodat Uw Glorie zichtbaar wordt, dat zijn of haar geloof en relatie met U sterker wordt, dat artsen en familie U zullen gaan kennen. Zo bid je om het stoffelijke in het perspectief van Gods Koninkrijk.

Op die manier kunnen we vragen om materiële zegen met de woorden van 2 Kor 9: 8. Heer schenk mij overvloedig van Uw Genade, zodat ik in alles altijd het nodige bezig zodat ik overvloedig kan zijn in elk goed werk

*Zie 2 Kor 9: 8 En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.*

Natuurlijk mogen we bidden om de dagelijkse dingen als voeding, huisvesting, gezondheid en genezing. De Heer leert ons zelf dat we de zieken zullen zien genezen wanneer we ze de handen opleggen. Maar is het je wel eens opgevallen dat deze tekst uit Markus 16: 15-20 een onderdeel is van het zendingsbevel? *'Ga heen vertel aan iedereen .... En die geloofd zullen hebben zullen deze tekenen volgen, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen'.* Ook hier worden de wonderen van Gods Hand in verband gebracht met Gods ene plan: Zijn volk verzamelen, Zijn Naam heiligen, Zijn Koninkrijk laten komen en Zijn wil laten geschieden.

In dit gebed komt dit samen. We leven voor de Glorie van onze Vader, met alles wat we zijn en bezitten. Al onze gebeden dienen te geschieden vanuit een hart dat EERST Zijn Koninkrijk zoekt in alle dingen. Zo mogen we Zijn Koninkrijk zoeken in alle dagelijkse dingen, van werk, school, straat, familie en vrienden. Om met alles wat de Heer ons toevertrouwt Hem te dienen.

**TOEPASSING:** Dit gebed leert ons dat we om onze dagelijkse noden mogen bidden en dat we mogen weten dat God ons zal verhoren wanneer we ze bidden met het oog op Zijn Koninkrijk.

**TOEWIJDING:** Onze Vader, vandaag bid ik U, geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons alles wat we nodig hebben om Uw Wil te doen, om Uw Koninkrijk door ons heen te laten bouwen, om Uw Naam te heiligen. Zonder U kunnen we niets.

## VRAGEN

**01** LEES Hebr 13: 20,21 *20 De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, 21 moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.*

Vanaf vers 21 lezen we een gebed van Paulus voor de gelovigen. Als je dit gebed in eigen woorden zou bidden voor jezelf hoe zou dat dan klinken?

**02** Wat is volgens jou de rol van Heilige Geest hierin?

**(lees evt Rom 5: 5 / Joh 14: 26 / Hand 1: 7,8 / Rom 8: 26,27 )**