

21 dagen naderen tot God

Dag 12



Citaat

'Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid'

(1 Johannes 1: 9)

FOCUS: VERGEVING GEVEN EN ONTVANGEN

MATTEÛS 6:12 VERGEEF ONS ONZE ZONDEN ZOALS OOK WIJ VERGEVEN ONZE ZONDENAREN

Schriftgedeelten

Mattheüs 6:6-13 / Colossenzen 3: 13 / Mattheüs 18: 21-35 /

Bijbelstudie

De tweede persoonlijke bede is de vraag om vergeving. Deze bede lijkt extra belangrijk omdat de Heer er over uitweidt, direct na het amen van dit gebed. We lezen in de verzen 14,15: *Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. 15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.*

Vergeving is iets dat we ontvangen en iets dat we schenken. Vergeving is wat de Here Jezus heeft mogelijk gemaakt door Zijn offer aan het kruis. Daarom kunnen wij vergeven worden en vrijmoedig naderen tot de troon van genade. Deze vergeving vraagt van ons anderen net zo te vergeven als we zelf vergeven zijn. Te doen met onze medemensen zoals God met ons doet. Dit leert de Here Jezus ons ook in Mat. 18: 21-35 in de gelijkenis van de onbarmhartige knecht. Dit tekstgedeelte is een preek van Jezus met een heel aantal serieuze waarschuwingen. Tegen eerezucht (vers 1-5), tegen struikelblokken (vers 6-9) , verachten van kleine schapen (vers 10-14), hoe om te gaan met zonde in de gemeente (vers 15-20) en het onbarmhartig zijn (vers 21-35).

We leren dat wij die vergeven zijn, zo veranderd worden naar Zijn beeld dat wij leren vergeven zoals onze Vader ons vergeeft.

Wat we leren in de Schrift:

1. Gods kinderen zondigen
2. God kinderen voelen zich schuldig wanneer ze zondigen
3. Gods kinderen kiezen ervoor om hun zonden te belijden en oprecht vergeving te vragen
4. God vergeeft
5. Anderen vergeven hoort hier onlosmakelijk bij (zie met name ook Mat 6:14,15 en gelijkenis Mat 18)

We vragen deze vergeving als kinderen van God de Vader, die ons als onze Vader wil vergeven op grond van het offer dat Hij bracht door het geven van Zijn Zoon. In dit gebed vragen we onze Vader om vergeving van onze 'schuld', dit woord wordt hier gebruikt in plaats van het woord 'zonde'. Waarschijnlijk omdat het wordt schuld breder is dan zonde. De zonde die wij doen kan namelijk meerdere gevolgen hebben ook voor andere mensen waardoor onze schuld nog groter wordt. Hoe genadig dat we vragen om vergeving van al onze schulden?

Wanneer we vragen om vergeving dan zeggen we niet alleen sorry, reken het mij niet aan. Als we werkelijk spijt hebben dan vragen we om vergeving en om hulp om niet meer te zondigen. We verlangen er met ons hele hart naar om niet meer te zondigen.

TOEPASSING: Dit gebed leert ons dat we om de Naam van onze Vader te kunnen heiligen, Zijn vergeving nodig hebben. Wanneer wij zondigen, hebben we niet geleefd naar ons gebed: Uw wil geschiedde en ook Zijn Naam niet geheiligd. Wanneer we onze zonden belijden dan vergeeft Hij ons en reinigt ons. 1 Joh 1: 9 *Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.* (tip: lees als je tijd hebt heel 1 johannes eens door).

Anderen vergeven hoort hier onlosmakelijk bij. Het is goed om bijv. 1 keer per week tijd te nemen en God de vragen. Heilige Geest is er iets waar ik nog vergeving voor moet vragen. En daarna: Is er iemand die ik nog moet vergeven?

- Wanneer je heftige dingen hebt meegemaakt waardoor je niet kan vergeven, dan wil de Heer je eerst genezen van je pijn en je helpen om te vergeven, omdat Hij weet dat het nodig is om Hem vrij te kunnen naderen als Vader. Als dit in je eentje niet lukt neem dan vooral contact op met het gebedspastoraat: gebed@ecderivier.nl. We hebben al zo veel mensen vrijheid zien vinden, God is goed!

TOEWIJDING: Onze Vader, vandaag bid ik U, vergeef mijn zonden, en reinig mij, help mij om niet weer in deze zonde te vallen. Ik wil niet zondigen.

Ik vergeef ook hen die tegen mij gezondigd hebben, degen die ik verwijt dat... degene die ik kwalijke neem dat... degene waarin ik teleurgesteld ben omdat... die mij pijn gedaan heeft... Verraadden heeft... verlaten heeft... Deze persoon (vul naam of namen in) vergeef ik zoals U mij vergeven hebt. mijn schuldgeef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons alles wat we nodig hebben om Uw Wil te doen, om Uw Koninkrijk door ons heen te laten bouwen, om Uw Naam te heiligen. Zonder U kunnen we niets.

VRAGEN

- 01** LEES Mat 5 *Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, 24 laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.*

Wat leer je hier over vergeving en gemeenschap?

02 LES We leren in deze bede dat we alleen *onze* Vader kunnen bidden als we in de juiste gezindheid zijn tegenover onze broers en zussen. Anders kunnen we *onze* Vader niet vrijmoedig naderen wanneer we geen liefde en genade maar verwijt, in hoogmoed of onenigheid in hart dragen.

Bidden: Onderzoek je hart en vraag vergeving en schenk vergeving waar nodig.