

21 dagen naderen tot God

Dag 13



Citaat

'Jezus verwacht van ons dat we niet zondigen, maar dat we de zonde overwinnen. Dat kunnen we alleen door er naar te streven, en door Zijn kracht in ons. (Judas 1:24 24): Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.'

(Elmer L. Towns)

FOCUS: VERZOEKINGEN VERLEIDEN ONS OM ONS EIGEN LEVEN TE LEVEN WEG VAN ONZE VADER
MATTEÛS 6:13 LEID ONS NIET IN VERZOEKING

Schriftgedeelten

Mattheüs 6:6-13 / 1 Kor 10:12,13 / Jakobus 1:2-3,12-14 / Hebreeën 3:12-15

Bijbelstudie

De derde persoonlijke bede is de vraag om niet in verzoeking geleid te worden. Waar de vorige bede ging over de zonden van het verleden gaat het hier over de toekomstige zonden. Wanneer je echt berouw hebt en vergeving hebt gevraagd dan wil je niet opnieuw zondigen want dat doet pijn. Daarom bidden we hier of de Vader ons zo wil leiden dat we niet in verzoeking terecht komen. We vragen Gods hulp, opdat we niet opnieuw zondigen. En dat hebben we nodig anders zou de Heer het ons niet leren bidden.

Het leven als Christen is geen tochtje door een amusementspark. Het is het opnemen van je kruis, het is afscheid nemen van de wereld en haar gewoonten, het is een volharden, een keus voor het dwaze in de ogen van mensen, het is een strijd. En in die strijd zijn er verzoeking die ons afleiden, verleiden en ons verloren willen laten gaan. Die ons terug willen laten keren naar ons oude leven, zodat we weer van de wereld zijn.

Wat leert de Bijbel ons over deze verzoeking?

We lezen in de Bijbel op verschillende plaatsen over verzoeking. Zo weten we dat Israël werd verzocht, dat Abraham werd verzocht en leert Paulus ons in 1 Kor 10:12,13

Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

Paulus waarschuwt ons dat degene die denkt dat hij niet zal vallen, dat die extra op moet letten. En tegelijk zegt hij dat God ons altijd de kracht zal geven verzoeken het hoofd te bieden.

Jakobus zegt in Hoofdstuk 1:2-4,12-14

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoeken terecht komt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlost.

Jakobus leert dat we blij moeten zijn wanneer we beproevingen ondergaan omdat het ons geloof versterkt. Dat is ook logisch want de Bijbel leert ons: "Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvlugten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen." (Jakobus 4:7-8) En altijd als we tot God de Vader naderen, komen we er sterker vandaan.

Wanneer wij in verleiding komen is de weg naar weerstand bieden, een weg van naderen tot God. Hij zal ons de kracht geven en de wijsheid en de wil om de verzoeking te weerstaan. En zo worden we sterker en sterker in ons geloof. Hoe meer we in Zijn Woord lezen, tijd met Hem doorbrengen, hoe sterker we staan tegenover de verzoeken.

De andere kant is ook waar, wanneer we eenmaal toegeven aan de verleiding, verzoeking, zonde, dan gaan we een pad op dat tot verkeerde gewoontes leidt, dan wordt ons hart vet en hard. Dan worden we lauw en merken we niet eens meer dat we afgeweken zijn. Dat is de waarschuwing in Hebrëeën 3:12-15, met een verwijzing naar het volk Israël dat in de woestijn afvallig werd. Je hart kan verharden:

*Zie erop toe, broeders, dat er nooit **in iemand van u** een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar **vermaan elkaar** elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, terwijl er wordt gezegd: Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering.*

Let op, in dit Schriftgedeelte wordt een gedeelde verantwoordelijkheid bij de broers en zussen in de gemeente gelegd, weet je nog: *Onze Vader*. We leven niet op onszelf maar als deel van een geheel. Dit blijkt ook uit Hoofdstuk 10: 24-25 "En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen."

Dit gebeurt wanneer mensen niet zozeer één keer zondigen en berouw hebben, maar wanneer ze hun zonden goedpraten. Dit gebeurt wanneer mensen lauw worden, minder toegewijd. Eerst missen

ze het misschien nog, eerst voelen ze nog: "Dit is niet oké", maar na een poosje is hun hart verhard. Het voelt prima zo. En zonder dat ze het doorhebben zijn ze lauw en afgedwaald en hun hart voelt niet meer de wenken van de Heilige Geest dat het niet oké is, dat het levensgevaarlijk is. Daarom zijn er broers en zussen nodig die in liefde de waarheid zeggen.

De Bijbel is heel duidelijk:

1. Er zijn verzoeken.
2. Gods kinderen kunnen avvallig worden.
3. Gods kinderen zijn geroepen de verzoeken te weerstaan.
4. Het Onze Vader kan ons helpen de verzoeking te weerstaan.

Onze reactie op verzoeking moeten we eenvoudig houden: waakzaam, want de duivel gaat rond als een briesende leeuw om te zoeken wie hij kan verslinden (verleiden) (1 Petrus 1:8). 2 Petrus 3:17-18 waarschuwt ons:

U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en avvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

Ook hier horen we weer dat de weg van overwinning is gelegen in groei in kennis en genade van onze Heer.

Wanneer we niet groeien dan zwakken we af. Daarom moeten we elkaar en onszelf alert houden, moeten we tot de Heer blijven naderen, en Hem vragen om ons niet in verzoeking te leiden. Hij zal het doen! Zie wat Paulus er over schrijft in 1 Tessalonicenzen 5:23-24:

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.

Wauw dat is nog eens goed nieuws! God de Vader wil het door ons heen doen. Zolang het maar ons verlangen is om zo heilig en puur te leven. Zolang wij we de zonde net zo ernstig nemen als de Vader dat neemt (Hij liet er zijn Zoon voor sterven), wil Hij ons helpen om niet te zondigen. En iedere keer wanneer het toch niet lukt, nodigt Hij ons uit het te belijden en weer op staan en op weg te gaan, gesterkt door Zijn genade en kracht.

TOEPASSING: vandaag word ik er bij bepaald dat het leven een strijd is waarin de duivel mij probeert te vangen, verleiden, misleiden. Om te voorkomen dat ik avvall moet ik tot God mijn Vader blijven naderen, door te lezen in Zijn Woord, me te laten leiden door Zijn Geest en deel te zijn van Volk, mijn geestelijke familie waar we op elkaar letten en elkaar waarschuwen en helpen. Samen zijn we geroepen te volharden, de duivel te weerstaan en waakzaam te zijn, zo behalen we de overwinning!

TOEWIJDING: Onze Vader, dank U wel dat U ons deze woorden leert bidden. Dank U wel dat ik U mag vragen: leid mij niet in verzoeking. Heer help mij, geef mij broers en zussen om mij heen die op mij letten, help mij om op hen te letten, help ons om samen de duivel te weerstaan en te overwinnen!

VRAGEN

- 01 LEES** Jakobus 1: 12 *Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.*

Wat leert Jakobus ons hier? Wat is onze reactie als kinderen van God de Vader als er verzoeken komen? (zie ook vers 1-11)

- 02 VRAAG** Wat heb je geleerd over het gemeente / familie zijn in dit gebed? Maakt het voor jou ook nog weer duidelijker waarom we *onze* Vader bidden?
- 03 DANKEN** Dank de Vader voor wat je hebt geleerd over het gebed dat Hij je geeft.

