

# 21 dagen naderen tot God

## Dag 9

21  
Nader tot God...

### *Citaat*

*'Uw Rijk kome' heeft een radicale wisseling van heerschappij op het oog.  
(Lohfink)*

FOCUS: GODS KONINKRIJK - NU AL EN NOG NIET  
MATTEÛS 6:9 UW KONINKRIJK KOME

### Schriftgedeelten

Matteüs 6:6-13 / Lucas 11:20 / Openbaring 11:15 / Matteüs 6:33

### Bijbelstudie

Wanneer we in dit gebed ons tot God richten dan openen we met: Onze Vader, daarna Heiligen we zijn Naam en dan bidden we: Uw Koninkrijk kome. We lezen hier weer dezelfde werkwoordsvorm als: Uw wil geschiedde. Ook hier is hij dus voor 2 betekenissen vatbaar: 1. Wij laten Uw Koninkrijk komen, door er ruimte aan te geven, door U Koning te laten zijn in ons leven en 2. Laat U Uw Koninkrijk komen. Regeer als Koning in deze wereld.

Wanneer we spreken over een Koninkrijk dan zeggen we 4 dingen:

1. Er is een Koning: het hoofd van het Koninkrijk
2. Er is een Koninkrijk: een gebied waar de Koning heerst
3. Er zijn regels in het Koninkrijk, de koninklijke wet
4. Er zijn burgers in het Koninkrijk

In het Koninkrijk van God is Hij Koning, regeert Zijn wet, en gehoorzamen zijn kinderen Hem. Het gebied is zowel geestelijk als fysiek. Het Koninkrijk is er al, maar moet nog definitief komen als Jezus terugkomt en alles nieuw maakt. Tegelijk manifesteert het Koninkrijk zich nu al overal waar Gods Wil wordt gehoorzaamd en Zijn glorie zich bekend maakt. Jezus zegt:

*Maar als Ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen (Lucas 11:20).*

Wanneer wij bidden 'Uw Koninkrijk kome', erkennen we dat God Koning is. Het is een gebed van kinderen van Zijn Koninkrijk. Dan bidden we dat Zijn Koninkrijk komt in onze werkelijkheid, in ons leven. Dan bidden we of Hij wil regeren in ons leven. We bidden dan of Hij wil ingrijpen en Zijn Koninkrijk zichtbaar wil maken. Tegelijk belijden we dat onze wil is dat Zijn wet nageleefd wordt en Hij gehoorzaamd wordt. Wij belijden daarmee dat we ernaar verlangen Hij zich als Koning laat gelden. En dat Hij zoals in de vorige bede, Zijn volk verzamelt om Koning over hen te zijn.

Tegelijk bidden we om de komst van Zijn Koninkrijk dat definitief aanbreekt met de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wanneer Hij Koning zal zijn over alles en allen.

*En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid (Openbaring 11:15).*

Het Koninkrijk is voor een gelovige een basis verlangen. Jezus zegt:

*Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid en de rest zal je bovendien gegeven worden (Mat 6:33).*

Dit gebed verwoordt ons verlangen naar de komst van Jezus en het Koninkrijk! Kom toch Here Jezus kom! En maak een einde aan de ongerechtigheid in deze wereld. U bent Koning van ons leven, U dienen wij. Bouw Uw Koninkrijk ook door mij heen!

**TOEPASSING:** Als we bidden 'Uw koninkrijk kome' dan bidden we om de doorbraak van Gods Heerschappij in ons leven en in de wereld nu en tegelijk om de komst van Zijn Koninkrijk met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde! Wanneer we dit gebed bidden dan bidden we tot onze Vader die heilig is en regeert!

**TOEWIJDING:** Onze Vader, vandaag bid ik U: Laat uw Koninkrijk spoedig komen. Laat Uw wil worden gedaan. Leer mij te leven als een kind van de Vader en een burger van Uw Koninkrijk, verlangend naar de komst van Uw Zoon. Leer mij zo te leven dat Uw Koninkrijk voor mij op de eerste plaats komt.

## VRAGEN

- 01 LEES Matteüs 6:33 Wat is onze roeping als kinderen van de Koning?
- 02 LEES Romeinen 14:17 Schrijf in je eigen woorden wat hier wordt gezegd over het Koninkrijk.
- 03 LEES Galaten 5:19-21 Wat zijn de wetten van Gods koninkrijk en wat gebeurt er met hen die de wet overtreden?
- 04 LEES Kolossenzen 1:12-14 Wat is de erfenis voor kinderen van de Koning?
- 05 LEES Openbaring 11:15 Wat zal jouw reactie zijn als Gods Koninkrijk werkelijk aanbreekt?