

10 dagen onderweg naar Pasen



De Rivier
EVANGELISCH CENTRUM

Dag 1

Mattheüs 1:18-23 en Jesaja 53: 4-7

Vandaag lezen we de aankondiging van de geboorte van Jezus. Hier vertelt de engel namens God aan Jozef de reden waarom Jezus geboren wordt: Hij zal het volk zalig maken (redden) van hun zonden (Mattheüs 1:21). Daarom moet de Heer ook Jezus heten. Jezus betekent: "Jhwh redt".

Jezus moest geboren worden vanwege de zonden van het volk. Deze geboorte was dan ook al eeuwenlang beloofd. Te beginnen in Genesis 3:15 en daarna steeds weer in de profeten. We lezen daarover onder anderen in Jesaja 53:4-7.

Jezus wordt geboren vanwege onze zonden, om ons daarvan te redden. Dat is nodig omdat wij steeds weer de keuze maken om onze eigen wil te doen in plaats van de wil van Onze Vader. Zo ernstig is onze zonde, dat de Here Jezus de hemel moet verlaten, om op aarde te leven, verraden, mishandeld en gedood te worden. En Jezus doet dat vrijwillig uit liefde. Hij draagt de gevolgen van onze zonden in Zijn eigen lichaam. Het zal Hem helemaal kapot maken. En toch komt Hij speciaal om dit te doen. Want zo kan Hij alle mensen bevrijden van de vloek van de zonde.

Een verhaal van opofferende liefde:

Patrick en Jeroen waren beste vrienden. Al vanaf groep 1 deden ze altijd alles samen. Totdat Patrick een spierziekte kreeg. Hij kon niet meer meedoen aan alle avonturen die jongens van die leeftijd doen. Op een dag hoorde Patrick van een mud run race door een prachtig natuurgebied en hij vertelde dat het hem verdrietig maakte dat hij dat niet me er kon doen. Jeroen twijfelde geen moment en zei: natuurlijk kan jij dat wel! Ik zal je duwen. En Jeroen duwde en trok en liep en rende en soms droeg hij Patrick zelfs, en zo voltooiden ze de mud run en kwamen ze samen over de finish.



Toepassing:

- Kan jij iets soortgelijks bedenken dat je wel eens voor een ander hebt gedaan? Wat kan jij gaan doen om net zo te doen als Jeroen? Jezus vraagt van ons dat we onszelf wegcijferen, opofferen uit liefde voor een ander. Dat doen we vanuit de liefde die we ontvangen van God en die we hebben voor God.
- Vraag aan God op welke drie manieren jij deze tien dagen iemand anders kan dienen door jezelf weg te cijferen. En schrijf voor jezelf duidelijk op:
Wat ga ik doen? Wanneer ga ik het doen?
Aan wie ga ik het vertellen zodat die persoon mij kan helpen het niet te 'vergeten'?
- Wat is jouw reactie op deze liefde van Jezus voor jou waarmee Hij zijn leven voor jou gaf, iedere zweeps slag en doorn van de kroon accepteerde voor jou?
Als je aan het vasten bent, denk dan iedere keer wanneer bijvoorbeeld aan eten of koffie denkt aan wat Jezus voor je heeft gedaan en vertel Hem wat het voor jou betekent; dank Hem, loof Hem.

Dag 2

Mattheüs 20: 17-19,28 en Mattheüs 16:21-23

We lezen hier dat Jezus voor de derde keer zijn leerlingen voorbereidt op wat komen gaat. De werkelijkheid van deze woorden kunnen zij nog niet bevatten. Wanneer Hij straks gekruisigd wordt en sterft dan leven zij niet vanuit de verwachting dat Hij de derde dag weer opstaat. Deze woorden zijn nog geen realiteit voor hen. Ze zullen er allemaal anders mee omgaan. We zagen dat Petrus bij de eerste aankondiging van het lijden luidkeels protesteerde in Mattheüs 16:21-23. "Dat niet HEER!", riep hij. Ook wij worden geconfronteerd met zaken waarvan wij denken: Dat niet HEER! Petrus kon zich niet voorstellen dat de Heer, dat God, dat de Messias zou lijden door toedoen van aardse mensen. Maar dat was nu juist het plan van God. Daarom leert Jezus ons: jullie bedenken niet de dingen van God maar van mensen. We kunnen van nature ook niet anders. Maar het leert ons wel een les: wij weten het niet beter dan Jezus. We moeten onze eigen ideeën op het altaar leggen als een offer voor Hem. Jezus vervolgt in Mattheüs 16:24 dan ook met de woorden: "Als iemand achter Mij aan wil komen moet Hij zichzelf verloochenen".



Toepassing

- Is er iets waarin jij van nature liever je eigen wil volgt dan die van de Vader? Ben je bereid dat op te geven? Vandaag kun je dit met de Vader delen iedere keer dat je eraan denkt: Vader in de hemel help mij om hierin U helemaal te gaan volgen en Uw wil te doen.

Dag 3

Lucas 18:31-19:10

We maken een klein uitstapje naar Lukas vandaag. Hij beschrijft namelijk twee bijzondere ontmoetingen met Jezus die plaatsvinden vlak ná de derde aankondiging van het lijden en vlak vóór de intocht in Jeruzalem. Het gaat om twee mannen die koste wat het kost Jezus willen zien. Daarmee vormen ze een sterk contrast met de leerlingen waarvan we in vers 34 lezen: “Zij begrepen niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en zij begrepen niet wat er gezegd werd.” Waar de leerlingen als het ware ziende blind waren, zag Bartimeüs (in Markus lezen we zijn naam) haarscherp wie Jezus was, terwijl hij blind was. De andere man die Jezus persé wil zien is Zacheüs de oppertollenaar, even rijk als gehaat. Een bedelaar en een schatrijke man, ze hebben het allebei nodig dat ze Jezus te zien krijgen. Allebei ervaren ze twee dingen: de mensen om hen heen werken hen tegen. Bartimeüs krijgt boze blikken en woorden: “Hou toch je mond! Schreeuw niet zo!” en Zacheüs komt er niet doorheen bij de mensen, en zal vast ook boze blikken hebben gekregen. Beiden laten ze zich niet tegenhouden. Bartimeüs gaat alleen nog maar harder roepen om de Zoon van David en diens ontferming en Zacheüs verzint zelf wel een manier waarop hij Jezus zal zien. Naast de tegenwerking van de omgeving ervaren ze ook allebei dat Jezus hén ziet en hun leven volkomen op z'n kop zet. Bart wordt bevrijd van zijn blindheid en bedelstaf en Zach wordt bevrijd van zijn hebzucht. De wonderen zijn beiden even groot. De wonderen hebben beiden hetzelfde resultaat: ze bekeren zich, ze gaan Jezus volgen. Dat kon gebeuren omdat ze zich niet lieten tegenhouden door ‘de mensen’ in hun verlangen Jezus in het echt te zien.

Toepassing

Laat jij je tegenhouden door mensen om je heen, als het gaat om het zoeken van de dingen van Jezus? Heb je wel eens meegemaakt dat je niet over het geloof begon tegen iemand anders, omdat je bang was dat diegene dat raar zou vinden? Of laat je je tegenhouden door de mening van anderen, bijvoorbeeld als het over de doop gaat?

Vraag 's aan de Heer of er nog invloeden zijn die je bij Hem vandaan houden, en reken er vervolgens mee af! Laat niets je tegenhouden alles van Jezus te willen zien. Hij is het waard en Hij waardeert mensen die koste wat het kost Hem willen zien in het echt. Kijk maar naar Bartimeüs en Zacheüs.

Dag 4

Mattheüs 21:1-10

Wanneer je Joods was en in Jeruzalem woonde dan had je ten tijde van Jezus je hele leven gehoord dat de Messias zou komen om Israël te verlossen. Dat was waar iedereen in geloofde. Het Joodse volk werd in de tijd van Jezus onderdrukt door de Romeinen en dat wakkerde het verlangen naar de Verlosser nog meer aan. En iedereen had verhalen over Jezus gehoord – wat Jezus allemaal gedaan had. En iedereen in Jeruzalem had gehoord dat Hij Lazarus na vier dagen had opgewekt uit de dood. En daarbij: betekende zijn naam niet “Jhwh is Redder”? De verwachtingen waren hoog gespannen. En nu is het zo ver! De intocht. Het gonst in Jeruzalem. Hij komt eraan! De mensen verdringen zich.

Anderen zien het niet, en daarover huilt Jezus lezen we in Lukas 19:41. Het probleem met de mensen was dat zij allemaal een verkeerde verwachting hadden van de Messias. De een herkende Hem niet, de ander herkende Hem wel maar Zijn missie niet. Zij verwachtten dat Hij met geweld de Romeinen zou verslaan en de Joden zou bevrijden van hun overheersing. Maar Jezus was gekomen voor een heel andere verlossing. Hij kwam om hen te bevrijden van de overheersing in hun hart door satan. Hij kwam overwinnen niet door geweld maar door liefde en genade en vernedering. Hij kwam om te regeren in hun hart, zodat ook zij zouden leven in liefde, genade en nederigheid. Dit was een ander soort Koninkrijk dat de mensen verwachtten. Daarom slaat straks de roep: “Gezegend Hij die komt; Red ons toch (= Hosanna)” om in “Kruisigt Hem!”.



Toepassing

- Heb jij wel eens gehad dat je van God iets verwachtte dat Hij vervolgens heel anders heeft laten gebeuren dan jij had verwacht, gehoopt of zelfs op had gerekend? Wat is dat? En hoe ben je er mee om gegaan?
- Ben je bereid de Heer te blijven loven en te prijzen ook als dingen niet gaan zoals jij verwacht?

- Vertel aan je Vader in de hemel wat die situatie was en vraag om Zijn troost hierin. Beleid dat je Hem wil vertrouwen ook al begrijp je zijn wegen niet.
- Wanneer was het plan van God achteraf beter dan jouw plan?
Schrijf op en zeg tegen God waarom je Hem looft en prijst. En als je vast, herhaal dit iedere keer dat je niet eet / tv kijkt etc.

Dit lied zingt er erg mooi over: *I raise a Hallelujah*

I raise a hallelujah,
I raise a hallelujah,
I raise a hallelujah,
I raise a hallelujah,

I'm gonna sing,
Louder and louder,
Up from the ashes, hope will arise
Death is defeated, the King is alive!

I raise a hallelujah,
with everything inside of me
I raise a hallelujah,
I will watch the darkness flee
I raise a hallelujah,
in the middle of the mystery
I raise a hallelujah,
fear you lost your hold on me!

I'm gonna sing,
in the middle of the storm
Louder and louder,
you're gonna hear my praises roar
Up from the ashes, hope will arise
Death is defeated, the King is alive!

in the presence of my enemies
louder than the unbelief my
weapon is a melody
heavens come to fight for me
in the middle of the storm
you're gonna hear my praises roar

Ik hef een Halleluja aan,
in het bijzijn van mijn vijanden.
Ik hef een Halleluja aan,
luider dan het ongelooft.
Ik hef een Halleluja aan,
mijn wapen is een melodie.
Ik hef een Halleluja aan,
de hemel komt nu voor mij strijden.

Ik zal nu zingen,
in het midden van de storm.
Luider en luider,
hoor je mijn loflied brullen.
Omhoog uit de as, zal hoop weer verrijzen.
De dood is verslagen, de Koning, Hij leeft!

Ik hef een Halleluja aan,
met alles wat ik in me heb.
Ik hef een Halleluja aan,
en zie het duister vluchten.
Ik hef een Halleluja aan,
temidden van mysteriën.
Ik hef een Halleluja aan,
angst, jij bent nu je grip verloren!

Ik zal nu zingen,
in het midden van de storm.
Luider en luider,
hoor je mijn loflied brullen.
Omhoog uit de as, zal hoop weer verrijzen.
De dood is verslagen, de Koning, Hij leeft!

Dag 5

Mattheüs 21:12-17

De Tempelreiniging is één van de verhalen waar je Jezus niet meteen herkent; tenminste, niet de Jezus zoals de mensen Hem het beste kennen. Hier zien we een ziedende man met een zweep die mensen de tempel uit jaagt. Maar het is Hem echt... Er zijn een aantal boeken die juist over deze kant van Jezus schrijven, zoals "De Andere kant van Jezus" (geschreven door John Mc Arthur) en "Jezus onze niet zo lieve Heer" (van John Eldredge).

Er is een intense woede over het onrecht en de ongerechtigheid die mensen doen; onrecht waarmee God onteerd wordt en mensen van God vandaan geleid worden. "Het huis van Mijn Vader is een Huis van Gebed", zei Jezus terwijl Hij de handelaren wegjoeg. De tempel moest een huis zijn waarin de Vader gezocht, geëerd en gediend werd.

De offerdieren werden verkocht op het plein van de voorhof van de tempel. Daar mochten de mensen uit de andere volken komen die niet joods waren. Uitgerekend hier worden de zaken bedreven zodat er voor die mensen haast geen plaats meer is. De tekst die Jezus hier citeert: "Het Huis van Mijn Vader moet een Huis van gebed zijn", komt uit Jesaja en daar staat: Een huis van gebed voor de naties.



In onze tijd onder het nieuwe verbond is de gemeente het Huis van God, de tempel van God. En de gemeente heeft hetzelfde doel: het moet een plek zijn voor iedereen! De gemeente moet een plaats zijn waar alle mensen van alle talen en volken en soorten en leeftijden samen in eenheid hun Vader aanbidden.

Toepassing

- Is er in jouw hart plek voor anderen om samen de Vader te aanbidden? Ga jij naar de samenkomst om God te eren en te dienen of ben je meer op zoek naar wat je er uit kan halen? Vraag de Heilige Geest wat Hij je vandaag wil leren in dit Schriftgedeelte. En neem deze les mee vandaag. Vraag God om je te helpen in deze les te groeien.

Dag 6

Mattheüs 26: 6-13

Dit verhaal is erg bekend en al even ontroerend. Jezus Zelf gaf aan hoe belangrijk deze actie was: "Over de hele wereld zullen ze horen wat deze vrouw voor Mij gedaan heeft!" Zij geeft overvloedig olie aan Jezus. Dit is een vorm van totaal toegewijde aanbidding, maar ook van openbaring. Maria zag al wat de anderen nog niet zagen, zelfs de discipelen niet. Jezus zegt dat zij Hem voorbereidt op Zijn sterven. Zij wel. De andere discipelen zijn daar niet mee bezig. Ze hebben het nog niet begrepen. Zij zijn nog niet klaar. Het is dan ook deze Maria die er ook bij is als haar Heer aan het kruis hangt. Zij is trouw, zij is toegewijd, zij aanbidt Hem helemaal. Ze geeft Hem het kostbaarste wat ze heeft, waardoor de discipelen denken dat dat verspilling is. Maar Jezus zegt: dit is geen verspilling, dit is aanbidding. Zij heeft door wat echt belangrijk is, wat het waard is om in te investeren, Wie het Waard is om in te investeren: investeren in Jezus en Zijn Koninkrijk. Hemelse, eeuwige schatten verzamelt Maria zo.



Vaak blijkt de waarde van dingen pas als ze er niet meer zijn. Zo zien veel mensen aan het einde van hun leven de waarde van de dingen ineens in een ander daglicht. Niet veel mensen zeggen aan het eind van hun leven: Ik wilde dat ik meer had gewerkt; dat ik minder tijd met mijn geliefden had doorgebracht - terwijl ze tijdens hun leven toch steeds kozen meer tijd in hun werk te steken dan in hun geliefden. Hoe vaak verspillen we tijd en geld aan dingen die er uiteindelijk niet toe doen? Een financieel deskundige zei eens: Geef zo veel mogelijk je geld uit aan dingen die in waarde stijgen, en niet aan dingen die in waarde zakken. Een auto is een goed voorbeeld van iets wat in waarde zakt. Zodra je Hem de showroom uit rijdt, verlies je al geld. Zo werkt het ook met tijdsinvesteringen. Je kan tijd steken in games, hobby's etc. die vervliegen en niets opleveren. Je kan je tijd ook investeren in mensen en zaken die wel wat opleveren. Je kan tijd maken om mensen op te bouwen en God te eren. Wanneer je aan het einde van je leven komt en voor eeuwig naar de Vader gaat, zul je daar ontdekken en zien wat je tijdens je leven hebt opgebouwd aan dingen van eeuwigheidswaarde. Wat denk jij? Zal het je meevallen, zal je spijt hebben?

Toepassing:

- Wat zou een even grote aanbidding zijn van jou als je zou doen wat Maria deed? Neem tijd met de Heer om Hem te vragen wat Hij wil dat je Hem geeft.

Dag 7

Mattheüs 26: 14-16

Een heel kort stukje tekst, een dramatisch gebeuren. We lezen over de discipel die samen met de anderen met Jezus optrok drie jaar lang; samen eten, samen reizen, onderwezen worden, getuige zijn van de wonderen en al het onderwijs, alles achtergelaten om deze rabbi te volgen en dan... dan lezen we dat deze leerling Jezus verradt voor een beetje geld... een aardse 'schat'... Al heel snel blijkt het ook voor Judas zelf dat het de grootste fout van zijn leven was en hij pleegt zelfmoord.



Wat was er gebeurd? Had hij te veel geluisterd naar de Farizeeën, te veel begrip voor hen gehad? Had hij zich laten misleiden? Dat kan blijkbaar dat je heel dicht bij Jezus bent en dan toch weer afdwaalt. We lezen dat Paulus dat schrijft over ex medewerkers: ze hebben de wereld meer lief gekregen en zijn afgedwaald. Denk aan de jongste zoon uit de gelijkenis van Jezus (Lucas 15), die bij de Vader woonde en toch weg wilde om vervolgens te ontdekken dat bij de Vader de beste plek is. Jezus verraden is hetzelfde als zeggen dat je Hem dient en liefhebt maar vervolgens je eigen leven leidt zoals het jou uitkomt.

Toepassing

- Ervaar jij dat de wereld aan je trekt en je toewijding aan God en Zijn Koninkrijk er wel eens bij inschiet? Op welke momenten? Heb jij dingen beloofd bij je huwelijk, doop of opdragen die er gaandeweg bij ingeschoten zijn? En wat komt er dan in de plaats van God en het dienen van Hem? Wat zou je willen veranderen? Wat is daarvoor nodig? Wanneer ga je dat doen?
- Bid de Heer dat je trouw mag blijven en vol mag houden tot aan het einde en dat Hij je helpt om niet lauw te worden.

Dag 8

Mattheüs 26: 17-30

Het avondmaal - we gaan het morgen vieren. Vandaag, donderdag, lezen we dat Johannes ons vertelt wat er aan het begin van die bijzondere maaltijd gebeurde. In Johannes 13 beschrijft hij de voetwassing. Hierover gaat dat mooie avondmaalslied dat we regelmatig zingen:

*Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
Dit is wat de wereld ziet van Mij,
Als je Mij gaat volgen.*



Jezus geeft hier een voorbeeld: Zo moeten jullie onder elkaar zijn, zoals Ik onder jullie ben en ben geweest: dienend, bereid om de minste klusjes te doen. Liefhebben en dienen in de grote en kleine dingen. Elkaars voeten wassen, maar ook je leven voor elkaar inzetten zoals Ik Mijn leven geef voor jullie! Ik kan me voorstellen dat je daar stil van wordt. Is dat onze roeping?

Heb jij wel eens zo concreet in gezien dat dat je diepste roeping is: anderen dienen, je leven inzetten voor God en de ander? Je leven inzetten, betekent met overgave, met man en macht je inzetten. Niet de kruimels of de restjes maar je beste beentje voorzetten. Je talenten die God je gegeven heeft inzetten om te dienen om Hem te eren om Zijn Koninkrijk en gemeente te bouwen als belangrijkste taak in je leven? Jezus zegt hier al meteen: dat is niet zoals het in de wereld gaat, dat is niet de stem van de wereld die tot je spreekt, dat doe je niet van nature... Nee als je de raad van de wereld volgt, dan ga je voor zelfontplooiing, voor wat goed voelt, voor waar jij behoefte aan hebt, waar jij beter van wordt. Maar heb je God lief dan wil je dienen zoals Jezus diende... Dat is radicaal anders. 180° tegenovergesteld. Daaraan denken we als we het offer ontvangen dat Hij bracht voor jou en mij door Zijn leven te geven. Dat offer roept naar ons om hetzelfde te doen. Ons leven te geven aan de hemelse Vader voor het leven zoals Hij dat voor ons voor ogen heeft.

- Als jij je wekelijkse kalender/ agenda bekijkt, hoeveel heb je dan gevuld met het dienen van God en de ander? Zonder daar iets voor terug te verlangen?
- Als je samen met Jezus je agenda in zou vullen, zou het er dan anders uit kunnen zien?
- Wat zou er kunnen veranderen denk je als dat samen met Hem zou doen? Wat houdt je tegen om dat te doen?
- Bespreek met de Heer wat je gedachten zijn en vraag Hem je te helpen Zijn wil te doen zodat de wereld nog meer van Hem gaat zien, en meer en meer mensen gered gaan worden!

Dag 9

Goede Vrijdag

Vandaag vieren we Goede Vrijdag met elkaar, en delen we met elkaar het avondmaal in de gezamenlijke online samenkomst. Daarvoor hebben we 7 kaarsen nodig. Wanneer je de Paasdoos hebt besteld, vind je daarin alles wat je nodig hebt.



Dag 10

Mattheüs 27:62-66

Het graf is dicht, verzegeld. Het is stil. We lezen vandaag de overdenking uit de Bijbelapp You Version. Dank vandaag de Heer dat Hij jouw plaats innam. Dankzij het offer van Jezus hier jij niet te sterven en voor eeuwig in duisternis te zijn, maar mag je opstaan in het Licht! Wat een wereld van verschil! Wat een vreugde! Zing, luister, lees of bid dit lied: Opwekking 580.



*Ik ben zo dankbaar Heer, voor wat U heeft gedaan
En heel mijn hart aanbidt Uw heilige naam
En Heer ik houd van U, want U hielde eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.*

*Jezus, hij kwam om ons leven te geven,
Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven,
Door te sterven aan het kruis.*

*Ik zie nu Zijn tranen en zie nu Zijn wonden.
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer, nu ben ik vrij.*

*Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonde.
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden,
Ook al was mijn zonde groot,*

*Want Hij is niet lang in het graf gebleven.
De dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven.
Heel de schepping roept Zijn naam.*

Neem de tijd om aan de Heer te vertellen wat het voor jou betekent dat Hij die weg is gegaan. Hoe zou het anders nu met jou zijn? Welk verschil maakt het voor jou? Spreek tot de Heer je dankbaarheid en liefde voor Hem uit.

Dag 11

PAASFEEST!

Vandaag vieren we met elkaar Paasfeest als verlost van de Heer, als Zijn gezin, kinderen van de Vader!

De Heer is waarlijk opgestaan!

