

Wat wij geloven

Onze bron

Wij geloven dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, waarin Hij Zichzelf openbaart als Drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest.¹

In de Bijbel openbaart God ook Zijn plan met de hele wereld.

Het Woord van God is de enige bron en norm voor onze verkondiging, voor ons samenkomen, ons belijden, ons (samen)leven en iedere voorkomende activiteit binnen en buiten Evangelisch Centrum “De Rivier”.

De Schepper

In het Woord laat God zich kennen als de Schepper van hemel en aarde.

De aarde schiep Hij voor de mensen.²

God wilde dat de mensen de aarde zouden beheren, beschermen en regeren.³

Zonde en scheiding

Aan de mensen werd één regel gegeven, welke overtreden werd.⁴ De mensen kozen daarmee om de tegenstander van God, de satan te volgen. Sindsdien is ieder mens een zondaar.⁵ Door de zonde van de mens is er een scheiding tussen God en de mens; een scheiding die God nooit heeft gewild. Het gevolg van de zonde is de dood.⁶

Israël

God sloot echter een verbond met Abraham, Izaäk en Jakob (Israël). Hun nakomelingen vormen het volk Israël. Dit volk is door God uitgekozen als zijn volk in het bijzonder. Nog steeds is het bijzondere verbond van God met dit volk Israël van kracht. Het is een eeuwig verbond.⁷

De Zoon: Redding en Herstel

Omdat God verlangt naar herstel van de relatie met alle mensen – ook met jou – zond Hij zijn Zoon Jezus Christus die geboren is uit de maagd Maria als Zoon (Nakomeling) van koning David.⁸

Jezus, Die geen zonden had, stierf in onze plaats aan een kruis om voor onze zonden te boeten en de weg tot God de Vader vrij te maken.⁹ Hij betaalde de prijs, zodat wij kunnen worden vrijgesproken. Hij werd begraven, maar na drie dagen stond Hij op uit het graf en is verschenen aan velen van Zijn leerlingen. Jezus droeg onze schuld, betaalde de losprijs voor alle mensen en overwon zo de dood.

De relatie tussen God de Vader en een mens wordt hersteld wanneer een mens zijn schuld ten opzichte van God erkent en belijdt, en gelooft dat hij of zij door het offer van de Heer Jezus vergeving van de Vader ontvangt.¹⁰ Zo neem je Jezus Christus aan als je Redder.

Daar hoort bij dat je je afkeert van het kwaad en dat je je toewijdt aan God.

Op deze bekering volgt de doop door onderdompeling.¹¹

Jezus is op de aarde gekomen en vernietigde de werken van satan.¹² Hij bracht vergeving, redding, eeuwig leven, bevrijding en genezing. Na zijn opstanding is de Heer Jezus naar de hemel gegaan en zit aan Gods rechterhand.¹³ Daar regeert Hij en pleit Hij voor ons.

Daarvandaan zal Hij terugkomen!

De Heilige Geest

De Heilige Geest is met Pinksteren naar de aarde gezonden en heeft Jezus' volgelingen vervuld. De Heilige Geest komt in iedereen die in de Heer Jezus gelooft.¹⁴ Iedere gelovige is geroepen om voortdurend met Gods Geest vervuld te zijn en daar mag hij of zij dagelijks om vragen.¹⁵

Door de Heilige Geest kunnen wij ons geloof vrucht laten dragen.¹⁶ Wanneer de Heilige Geest ons hart vervult, leert Hij ons leven uit Gods kracht, in plaats van uit eigen kracht. De Heilige Geest geeft aan mensen gaven om anderen te zegenen.¹⁷ Alle mensen die hun leven aan Jezus Christus hebben gegeven en Hem volgen, zijn met God en elkaar verbonden door de Geest van God.

De gemeente

De gelovigen vormen samen het lichaam van Christus waarvan de Heer Zelf het Hoofd is.¹⁸ De gemeenschap van gelovigen is wereldwijd. Verspreid over de wereld komen delen van het lichaam samen in een plaatselijke gemeenschap waar zij leven volgens de principes van de Bijbel in de kracht van de Heilige Geest.

De opdracht

Nu, vandaag, is het Jezus' opdracht aan de mensen die in Hem geloven, om het werk dat Hij op aarde deed voort te zetten in de kracht van Zijn Geest.¹⁹ Gelovigen zullen steeds meer op Jezus gaan lijken.

De gemeente is geroepen het Koninkrijk van God bekend te maken in woorden en in kracht, tekenen en wonderen, zodat mensen gered worden door God.²⁰ Die opdracht aan de gemeente is wereldwijd en geldt alle mensen, van alle volken en alle talen.²¹ God wil dat alle mensen Hem leren kennen, gered worden en Zijn discipelen worden.²²

De gemeente zal zich inzetten voor alle mensen in nood; wezen, weduwen, armen, eenzamen etc.²³ In alle dingen zal de liefde van God voor deze wereld, voor alle mensen centraal staan in de gemeente van Jezus Christus.²⁴ Het is Gods liefde die ons drijft.²⁵

We geloven dat mensen geschapen zijn om Gods liefde te beantwoorden en Hem te aanbidden, te loven en te prijzen. We zegenen de Naam van God. Kort samengevat is de missie van de gemeente:

God Liefhebben & Mensen Redden.

Totdat

Jezus Christus komt terug, dan zal Hij alle volken oordelen.²⁶ Alles wat ooit op deze wereld is gebeurd, gedacht, gezegd, gedaan of nagelaten zal aan het licht komen in zijn oordeel. Als Rechter van de wereld zal Hij optreden.²⁷ De gemeente van Christus komt niet in dit oordeel.²⁸ Zij is al 'met Christus gestorven', haar oude en verkeerde woorden, daden en neigingen heeft zij laten sterven en daarmee is zij voorbij het oordeel.

Na het oordeel zal de Heer alle dingen nieuw maken, de hemel en de aarde. Dan zal er geen dood meer zijn, geen ziekte, geen verdriet, geen angst, geen gebrek, geen duisternis, geen dreiging.²⁹ God zal alles in allen zijn!³⁰